



De Akker
Christelijk boekenhuis

Christelijk boekenhuis De Akker | Westeinde 305 | 7671 ES Vriezenveen
T: 0546 – 56 34 93
E: info@akkerboek.nl
F: www.facebook.com/deakkervriezenveen

Zoek(t) u/jij een mooi cadeau voor een belijdenis, Pasen of Pinksteren? In deze nieuwsbrief laten wij u graag een aantal mooie artikelen zien om te geven als cadeau of gewoon voor uzelf.

Graag verwelkomen wij u in onze mooie winkel en helpen u graag met het uitzoeken van een mooi artikel om een ander of uzelf mee te verrassen. Er is voldoende keus voor groot en klein, jong en oud en we helpen u graag.

Hierbij volgt wat inspiratie uit onze collectie.

(Belijdenis)geschenken



De zeven kruiswoorden

In deze overdenkingen geeft ds. I. Kievit op schriftuurlijk-bevindelijke wijze een uitgebreide verklaring van de woorden van de Middelaar. Centraal in deze overdenkingen staat het borgwerk van de Middelaar en de toepassing daarvan in het zondaarshart. Ds. Kievit was van 1931 tot 1950 verbonden aan het Gereformeerd Weekblad. Daarin publiceerde hij veel, waaronder ook de in dit boek opgenomen overdenkingen over de zeven kruiswoorden.

Op weg naar kruis en opstanding, 49 overdenkingen voor de lijdens tijd

In deze 49 korte overdenkingen voor de lijdensweken en Pasen is er voor iedere dag een moment van bezinning. Zeven weken lang wordt de boodschap van het lijdens evangelie aan het hart van de lezer gelegd.

Van hart tot Hart | meditaties op weg naar Pasen

Van hart tot Hart is een bijzondere tekst die Henri Nouwen schreef op verzoek van Pauline Vanier. Henri Nouwen neemt ons ook nu nog mee in de Goede Week op weg naar Pasen. Hij eindigt zijn tekst in het boek aldus: 'Ik hoop van harte dat allen die deze gebeden met ons mee zullen bidden, ook de genezende en vernieuwende liefde mogen ervaren die haar bron heeft in het Hart van Jezus.'

Als ik het wond're kruis aanschouw

Kunt u op Jezus zien zoals Hij stond in uw plaats, om de toorn van God voor u te dragen? En kunt u dan zeggen: Deze wonden heeft Hij voor mij ontvangen; Hij is het Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven; uit deze striemen komt mijn vrede? Het was liefde tot de ziel van een vijand die Hem uit de hemel dreef, om deze smarten naar ziel en lichaam te verdragen voor mij. Dit boek bevat korte overdenkingen over het lijden en



sterven van de Heere Jezus. Voor alle 49 dagen van de zeven lijdensweken is er een overdenking. Ze zijn geselecteerd uit de geschriften van John Flavel.

In het spoor van de Geest

Vijftig dagen nadat Jezus gestorven is aan het kruis en opgestaan is uit de dood komt de Heilige Geest. De Geest wijst de leerlingen de weg en verkondigt hen zelfs toekomstige dingen (Joh. 16:12-15). Ook wij hebben de Geest nodig. We leven in een moeilijke en verwarrende tijd, maar het is Pinksteren geweest! De Geest van Jezus is uitgestort en zal ons helpen en leiden. In dit dagboek verdiepen we ons vijftig dagen in de persoon en het werk van de Heilige Geest. Eerst vanuit het onderwijs dat Jezus over de Geest geeft in Johannes 14-16. Vervolgens zien we vanuit het boek Handelingen hoe de Geest mensen inschakelt om van Jezus te getuigen. Aan de hand van concrete bijbelgedeelten komen we op het spoor wat de Geest doet in levens van mensen. Alles is erop gericht de Heilige Geest beter te leren kennen, in de hoop dat het verlangen groeit om elke dag achter Jezus in het spoor van de Geest te gaan.



The Passion

In dit prachtige boek neemt de schrijver je mee in zijn fascinatie voor Jezus. Honderdduizenden mensen kijken naar The Passion, luisteren naar de Matthäus passion, slaan de evangeliën open. Het passieverhaal blijft mensen boeien. Of liever gezegd: de Man die zei dat je geen grotere liefde kunt hebben dan wanneer je je leven geeft voor je vrienden – en daarna zijn eigen leven gaf. Hoewel Hij onschuldig was, leverde Jezus van Nazaret zichzelf uit aan een gruwelijke marteldood aan een houten kruis. Waarom? Was Hij een zwakkeling? Of was zijn kwetsbaarheid juist een daad van ongekennde moed en een nauwelijks te bevatten geloof? Wat onderging deze Man van smarten eigenlijk aan het kruis? En wat hebben de werken van Bach, Rembrandt, Chagall en andere bewonderaars van Jezus ons te vertellen?



Op weg naar Pinksteren

Een dagboek bestemd voor de tijd van Pasen tot Pinksteren dat zich concentreert op het werk van de Heilige Geest. Leidraad is de brief van Paulus aan de Efeziërs. Het is geschreven voor persoonlijk gebruik, maar ook geschikt gemaakt als projectboek voor kerkelijke gemeenten.



Tijdschrift Passie

Zeven personen vertellen over Jezus' sterven en opstanding. Het Passie magazine bevat acht verhalen over Pasen, het sterven en de opstanding van Jezus Christus. Het mooiste en misschien wel belangrijke feest uit de Bijbel is immers Pasen! Het feest waarop we vieren dat Jezus Christus leeft en de dood overwon. Al onze schuld is weggedaan. Het graf is open en de weg naar God ook.

Het Passie magazine is een luxe glossy speciaal voor de Paasdagen samengesteld. Door de mooie fotografie en stijlvolle vormgeving is het een blad wat je jezelf graag cadeau doet of op tafel legt, maar wat zich ook uitstekend leent als materiaal om weg te geven aan vrienden of collega's. Tegelijkertijd neemt het ons





De Akker

Christelijk boekenhuis

mee in de soberheid van de Lijdenstijd.

Een serie van verhalen om te lezen en uit te delen en ontdek zo de oude verhalen in een nieuwe vorm.

Voor kinderen

Een geweldige koning

Aantrekkelijk omkeerboekje, waarbij aan de ene kant het verhaal van Pasen wordt uitgelegd en aan de andere kant het verhaal van Pinksteren. Het boekje bevat leuke puzzelopdrachten en kleurplaten en is bestemd voor kinderen vanaf 7 jaar.



Samen op weg naar Pasen | 40 dagenboek voor gezinnen

Geschreven door Jacolien Hoek en Willemijn de Weerd. In dit gezinsdagboek volg je samen 40 dagen lang de levensweg van Jezus. Elke week bevat een uitgebreid gezinsmoment en zes kortere stukjes met vragen, bijbelteksten, weetjes en creatieve opdrachten voor kinderen in de basisschool leeftijd.

